



Leuk verjaardagsfeestje pimpernelblauwtje

Op 23 juli 2015 om 12.00 uur verzamelden alle vrienden en vriendinnen van het pimpernelblauwtje zich bij de Moerputten voor een verjaarspartijtje. Vijftewintig jaar geleden werd de soort er geherintroduceerd en hij doet het er goed.

Diverse van de vijftig belangstellenden waren er ook bij in 1990, toen de blauwtjes werden losgelaten. Onder hen Jan van der Made, een van de oprichters van De Vlinderstichting en toentertijd de directeur. Hij was, naast Arjan van der Zee van Staatsbosbeheer en de wethouders van Heusden, Vught en Den Bosch, een van de officiële vertegenwoordigers die een korte toespraak hielden.

Daarna kwam het moment suprême: het aansnijden van de blauwtjestaart. Na de verorbering van deze lekkernij werden er diverse excursies door het terrein gehouden, waarbij de grote blauwtjeskenner van De

Aan deze verjaardag en diverse andere jubilerende projecten wordt aandacht besteed tijdens onze Landelijke Dag op 5 maart 2016. Kijk voor meer informatie op blz. 27.

Vlinderstichting, Irma Wynhoff, ook de aanwezige pers te woord stond. Het weer was gelukkig heel redelijk, met regelmatig zon en temperaturen duidelijk boven de twintig graden. Dat was te zien aan de vele vlinders die in het terrein rondvlogen. Bruin en oranje zandoogjes, kleine vuurvlinder, distelvlinders en diverse witjes waren volop aanwezig. Gelukkig liet ook het pimpernelblauwtje zich goed zien en iedereen kon de vlinder van dichtbij bewonderen en op de foto zetten.

Dankzij het Life+-project 'Blues in the Marshes' zal er nog veel meer geschikt leefgebied ontstaan en zal de soort zich hopelijk flink in het gebied uitbreiden. Over 25 jaar kunnen we deze geslaagde bijeenkomst dus vast en zeker herhalen.

Tekst:
Kars Velling
De Vlinderstichting



Kars Velling

In korte toespraken werd ingegaan op het verleden, maar vooral op de toekomst voor de pimpernelblauwtjes.



Kars Velling

De drie wethouders snijden de groene blauwtjestaart aan.



Kars Velling

Jan van der Made spreekt over de uitzetting in 1990.



Kars Velling

De pimpernelblauwtjes lieten zich goed vanaf het pad fotograferen.