

Idylles komen tot bloei

In 2013 begon het project Idylle, waarin we, samen met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en gefinancierd door de Postcodeloterij, bloemrijke plekken aanleggen voor vlinders, bijen en mensen. Vorig jaar zagen we de eerste resultaten en dit jaar zijn er al meer dan twintig idylles waar de bloemen bloeien en de bijen en vlinders vliegen.

Iedere idylle is uniek en varieert enorm wat betreft grootte, grondsoort, ligging en dus ook wat betreft de soorten bloemen, bijen en vlinders die er te zien zijn. Mede door die variatie zijn niet alle idylles direct een succes.

Soms gaat het mis

Vorig jaar hebben we een idylle ingezaaid in Drunen en vol verwachting kwamen we er dit voorjaar kijken of er al veel stond te bloeien. Het bleek dat het terrein vrijwel de hele winter onder water had gestaan en van al het zaad was niets opgekomen. De grondwaterstand daar is vrij laag, maar er bleek in de ondergrond een ondoorlatende laag te zitten, waardoor de regen niet weg kon zakken. Het is natuurlijk teleurstellend voor de betrokkenen en zonde van de energie en geld die er in geïnvesteerd zijn, maar het is ook leerzaam. We zijn nog volop bezig met de aanleg van idylles en we gebruiken de kennis die we opdoen, ook bij mislukkingen, om nog betere, mooiere en meer duurzame idylles van de grond te krijgen.

Andere idylles

De bedoeling van het project is dat er, naast de idylles die door ons worden aangelegd, op veel meer plekken dergelijke bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen komen. Dat zien we gelukkig al gebeuren en een mooi voorbeeld is te vinden in Hoofddorp. De gemeente heeft daar, samen met hoveniersbedrijf Van der Tol en De Vlinderstichting, een deel van een bedrijventerpark gerenoveerd. In plaats van alleen maar groen gras met hier en daar een boompje is daar kleurrijk groen aangelegd. Niet alleen maar bloemrijk grasland, zoals vaak bij 'onze' idylles, maar ook wat meer representatief groen, maar dan wel bij- en vlindervriendelijk. De werknemers van het bedrijventerpark hebben er een prachtige lunchwandelbestemming bij en kunnen genieten van kleur en gezoem.

We zijn er maar druk mee

Ook dit jaar zullen er nog meer dan tien idylles bijkomen. We zijn ze volop aan het voorbereiden, want de meeste worden na de zomer ingezaaid. Niet alleen de werkvoorbereiding vindt nu plaats, maar ook het werken van en overleggen met mensen die zich met de idylle bezig willen houden, is belangrijk. Zo geven we cursussen aan vlindertellers en informeren omwonenden over wat de idylle betekent en hoe ze er van kunnen genieten. Volgend jaar zullen we vooral gebruiken om de idylles die er dan zijn toekomstbestendig te maken en ervoor te zorgen dat er bij elke idylle een club met enthousiaste mensen is, zodat er ook over vijf jaar nog steeds een prachtige plek is voor vlinders, bijen en mensen.

Tekst:
Kars Veling
De Vlinderstichting

