

Nieuwe idylles in aantocht

Tekst:
Kars Veling
De Vlinderstichting

Het project Idylle houdt in dat er op allerlei plaatsen in Nederland bloemrijke plekken worden gecreëerd voor vlinders, bijen en mensen. Na de vele aanmeldingen te hebben beoordeeld, zijn we nu volop aan de gang om nieuwe idylles vorm te geven.

Na het eerste bezoek aan de potentiële locaties in januari is de keuze gemaakt met welke we daadwerkelijk doorgaan en er is nu overleg over de planning en de uitvoering. Dat is voor elke plaats anders en dat maakt het project zo boeiend, maar ook tijdrovend. We zijn in overleg met initiatiefnemers, maar ook met eigenaars, beheerders, omwonenden en imkers en vlinderaars die erbij betrokken zijn. Sommige plekken liggen klaar om te worden ingezaaid, terwijl er op andere nog heel veel werk verricht moet worden voordat de schop in de grond kan.



Kars Veling

jong en oud samen aan het werk voor de idylle in Ottoland.

Natuurbeleving in de marge

In Nieuwe Wetering (gemeente Kaag en Braassem) is er een initiatief vanuit de bewonersvereniging om een stuk land om te vormen naar een natuurlijk, maar ook recreatief gebied. Zij willen onder de noemers 'Maak van de nood een deugd' en 'Natuurbeleving in en om het dorp', de strook tussen de HSL en het dorp Nieuwe Wetering leefbaar maken. Een avontuurlijke speeltuin voor kinderen, een pluktuin, een tuin met bankjes waar genoten kan worden van bijzondere struiken en vogels en natuurlijk ook een bloemrijke idylle voor vlinders, bijen en mensen. Door het plaatsen van de juiste bomen kan er een natuurlijke buffer ontstaan tegen het fijnstof en het geluid van de A4 en HSL. Ze maken dus van de nood een deugd en we werken daar als Vlinderstichting graag aan mee.



Alle idylles waar we mee bezig zijn.

1 = Ottoland, 2 = Nieuw Wetering, 3 = Amsterdam.

Een heel ander soort van idylle komt er in Amsterdam. Op het sportpark Middenmeer (waar ook de Jaap Eden IJsbahn ligt) is men al een aantal jaren bezig met natuurvriendelijk beheer. Uiteraard moet er op het park gesport kunnen worden, maar dat kan prima samengaan met meer natuur. Vanuit Idylle gaan we kijken hoe, letterlijk in de marge, voor meer bloemen kan worden gezorgd langs de sportvelden. Als de bal dan even niet in de buurt is, kunnen de spelers genieten van de vlinders en de bijen.

Kleur tussen het groen

Maar niet alleen bij stad en dorp zijn we bezig. Bij Kamerik ligt het Oortjespad, een plek waar erg veel mensen komen om te wandelen. Hier zijn we in overleg om een grasland dat langs de wandelroute ligt om te toveren in een bloemrijke idylle. Dat is daar extra nodig, want in dit veenweidegebied is wel veel groen, maar niet veel kleur aanwezig. De vlinders en bijen hebben het daar niet gemakkelijk en hopelijk zullen ze profiteren van de bloemen.

Dit zijn maar enkele van de meer dan twintig locaties waarmee we aan de slag zijn gegaan in het project Idylle. Voor dit jaar zitten we dan ook vol, maar als u goede ideeën hebt voor een idylle bij u in de buurt, dan kunt u deze altijd doorgeven via de website. We gaan ook volgend jaar nog door en wie weet komt uw plek daarvoor in aanmerking.

