

Samen laten zien hoe idyllisch Nederland is

Nederland wordt steeds kleurrijker de komende jaren. Inmiddels zijn op tientallen plekken inheemse bloemen ingezaaid en verschillende daarvan staan nu al volop in bloei. Met deze idylles geven we een stimulans aan het leefgebied van vlinders en bijen en zijn er door het hele land heerlijke plekken om te bezoeken.

Tekst: Er zijn nog veel meer goede vlinder- en bijenplekken waar de bloemen volop bloeien. Op de website van *Kars Veling en Roos Kooiman* Idylle kunt u zien waar al idylles zijn aangelegd en bovendien zelf uw idyllische plek doorgeven.
De Vlinderstichting

Deel jouw idyllische plek

Staat je tuin vol bloemen, kom je langs een bloemenweide of bezoek je een van de 'echte' idylles? Maak dan een foto en plaats hem op de Idyllewebsite. Foto's met bloemen, vlinders, bijen en/of mensen zijn daar van harte welkom. Laat zo ook anderen meegenieten van de bloemenpracht in Nederland.

Vlinder gezien? Geef het door!

Heb je vlinders gezien in een idylle bij jou in de buurt of in je eigen idyllische plek? Dan horen we het graag. Want samen kunnen we de vlinderstand in de gaten houden en ingrijpen als het nodig is. Vlinders doorgeven kan ook op de Idyllewebsite.

Idylles volgen

Op de website van Idylle kun je ook de aangelegde idylles volgen. Neem een kijkje en zie of de bloemen al bloeien, welke vlinders er gezien zijn en of de bijen hun weg weten te vinden of lees ander nieuws over de idylles.

Maak je eigen idylle thuis

Vlinders genieten natuurlijk niet alleen van bloemenweides. Ook tuinen zijn een belangrijk leefgebied. Maak daarom je eigen idylle en zorg voor nectarrijke planten in je tuin of op je balkon. Kies het liefst verschillende planten die bloeien van het voorjaar tot de herfst. Denk aan vlinderstruik, ijzerhard, beemdkruid, hemelsleutel, koninginnenkruid en herfstaster.

Op de Idyllewebsite staat nog veel meer informatie. Kijk op www.vlinderstichting.nl/idylle



"In september 2013 ingezaaid en nu al een uitbundige bloemenzee langs het idyllische vlinderbelevingspad Zwaakse Weel. Op 11 juli is de idylle feestelijk geopend." *Lindoana Todicescu, idylle Zwaakse Weel/Kwadendamme.*



"Iedereen reageert erg enthousiast op de bloemen, het roept schijnbaar bij iedereen herinneringen op! Er zijn ook al veel bijen te zien." *Marisa Godschalk, idylle Ossendrecht.*



"Met het planten van bomen en struiken op een oude hennepakker werd in Ottoland met veel enthousiasme de aftrap gegeven van de aanleg van de idylle. De komende jaren zal jong en oud worden betrokken bij de aanleg en het beheer van deze idylle tussen de weilanden." *Esther Dijkstra, idylle Ottoland/Alblasserwaard.*



"Inzaaien door jong en oud in de wijk Gagelrijzen. Leerlingen, vrijwilligers, ambtenaren en wijkbewoners hielpen een handje bij het inzaaien van het bloemenmengsel!" *Cees Terpstra, idylle Rucphen.*