

Olympisch record

Niet alleen haalden onze landgenoten een recordaantal medailles binnen tijdens de Olympische Winterspelen, ook de bijna zomerse temperatuur in Sotsji sloeg alle Olympische records. Kort daarna konden we ook hier genieten van een vroeg ingezet en warm voorjaar. Het voelde Zuid-Europees aan, maar grappig genoeg was het daar juist slecht weer. Geen van de collega's bij De Vlinderstichting zag ooit zoveel vlinders in maart.

kelijk veel citroentjes en dagpauwogen gezien. Maar ook boomblauwtjes, witjes en bont zandoogjes waren volop aanwezig. Ook de atalanta kon deze winter zonder echte vorst prima overleven. Al met al werden in de maand maart tienduizenden vlinders doorgegeven, bizar veel! Een Olympische recordmaand dus.

Ook nachtvlinderaars vinden avond op avond steeds meer soorten. Op 9 maart werd door Marcel Capello de eerste kolibrievlinder doorgegeven uit Terneuzen. Deze trekvlinder staat wel bekend om zijn soms vroege verschijning, maar deze datum doet vermoeden dat deze vlinder hier heeft overwinterd. Toch leuk om zo'n kolibrievlinder voor een narcis te zien hangen. Op 30 maart kropen de eerste eikenprocessierupsen al rond. Ook die waren er nooit zo vroeg.

Het zal u niet verrassen dat ook de winterjuffers al vroeg in het jaar actief waren. En ook de eerste vuurjuffers waren er al vroeg bij.

Tja, dan gaat alles los en bij het verschijnen van dit tijdschrift hebben we vast alle voorjaarssoorten alweer gezien. Hopelijk is het de zomersoorten ook goed vergaan deze winter en we zijn dan ook benieuwd naar de gebruikelijke juni-dip (periode tussen voorjaar en zomergeneraties). Die zou wel eens - supervroeg - in mei kunnen vallen, en dan hebben we niet opnieuw Olympisch goud, maar wel een record te pakken. ●

Tekst:
Albert Vliegthart
De Vlinderstichting

De eerste grote vossen werden rond 8 maart gemeld en op ons kantoor rinkelden de alarmbellen: er zat er eentje heel dichtbij, in het Arboretum van Wageningen. Je kunt je dan afvragen wat leuker is: die grote vos, of al die collega's in extase waarbij enkelen genoten van de eerste die ze ooit in Nederland zagen. En het ging maar door. In de eerste week van april, op het vlindercongres in Southampton (waar het geen goed voorjaar was), konden we de Britten mooi de loef afsteken met minstens 17 soorten vlinders die bij ons al rondvlogen. Half maart werden we al verrast met kleine parelmoervlinder en koninginnenpage. Eind maart kwamen de oranjetipjes, groentjes, kleine vuurvlinders en in Zuid-Limburg de boswitjes. Er werd zelfs al een argusvlinder waargenomen. En dan hebben we het niet eens over de gewone voorjaarssoorten. De kleine vos was massaal aanwezig en er werden opmer-



Boomblauwtje op wilg.



Een nest eikenprocessierupsen.